

De socials button; de laatste knop van de pagina is daarmee helaas bereikt,  
Maar dit gedicht is nog niet ten einde, niet voordat je met iets speciaals bent verrijkt.

We hebben namelijk flink gelobbyd om jou een plek in het witte huis te verkrijgen,  
In the House of Cards hebben we er zelfs meerdere representatives voor moeten bedreigen.

De campagne was een hartstikke leuk idee,  
Maar kan eigenlijk nu al gekiept worden in de plee:

Door de oude leeftijd van de heer Biden,  
Is het presidentschap vroegtijdig jou kant op komen glijden.

Hij ziet in jou de grootste potentie,  
Om de plek als president van Amerika te vullen in zijn absentie.

Wat ben ik daar trots op,  
Echt, een hele dikke knuffel door het scherm van deze laptop.

Om je te belonen met deze wereldprestatie,  
Zal ik je de coördinaten geven van de cadeaulocatie.

Maar... dat kan wel pas wanneer het officieel is,  
Een president moet namelijk eerst een 'oath' afleggen, als ik mij niet vergis.

Ga daarom zodra je klaar bent met dit gedicht,  
Maar even staan en volg nader bericht.

Lieve mama ik ben trots op jou,  
Weet dat ik jou echt als een heldin beschouw.

Heel veel liefs,

De Sint